

VAN CADDIE EN CADDY

Tekst: Ferd Vrijmoed

Zelden of nooit zul je een echte caddy aantreffen op een golfbaan. U weet wel, zo'n prachtige tea-box (fig. 1), niet te verwarren met een tee-box.



Figuur 1.

Tea caddy, Chinese, with caddy spoon by Elizabeth Morley - Indianapolis Museum of Art

Misschien lang geleden, toen wij nog onbeschaafd met onze coluen tegen schedels sloegen in plaats van tegen stenen of ballen kon men bij de oude Chinezen van de Song dynastie een caddy aantreffen wanneer zij een spelletje Chuiwan speelden. Die caddy zou dan – zo kan ik mij voorstellen – gebruikt zijn bij hun baancatering, want de thee ceremonie was en is bij de Chinezen niet zo maar een kopje thee drinken. De thee pauze in het toenmalige Chinese golf zou waarschijnlijk belangrijker zijn geweest dan het spel dat men speelde. Jammer genoeg gaat de geschiedenis van de thee caddy maar iets van drie eeuwen terug en is de relatie met golf nog niet aangetoond.

Ook de caddy is ongeveer zo oud. Nou ja, de functie dan. De caddy van nu loopt er nog aardig vijf bij. Caddy is een Schots woord, dat, zo wil het verhaal, is afgeleid van het Franse cadet, een jonge militair in opleiding voor officier. Mary, Queen of Scotland zou in haar studententijd in Frankrijk hebben gegolfd waarbij galante cadets haar hielpen bij het dragen van haar golfuitrusting, bestaande uit een aantal stokken, want een tas zat er nog niet omheen (fig.2).



Figuur 2.

Echter ook van het Mary Stuart verhaal staat de echtheid niet vast.

De golf caddy is thans een begrip in de golfsport. Hij, want in den beginne waren het allemaal jonge knapen, heeft in de loop der tijden een flinke evolutie ondergaan. In de tijd van de dure featherie bal had een speler vaak twee caddies,

waarvan één, de fore-caddy, vooruit werd gestuurd om te kijken waar de bal terecht kwam. Een bal verliezen kostte namelijk meer dan een tweede caddy inhuren.

Het is de caddy met ie, want dat is de enig juiste schrijfwijze van deze persoon, die de tas met stokken draagt, de stokken schoon houdt en de bal wast als die op de green is beland. Maar de moderne caddy doet meer. Hij, inmiddels m/v of zelfs m/v/x, adviseert de speler in club- en swingbaankeuze en krikt 'zijn' speler mentaal op als die er even doorheen zit. Kortom de speler zelf hoeft eigenlijk alleen nog maar te slaan.



Figuur 3.

Het Nederlands Golfmuseum is onlangs verrijkt met een prachtige in stemmig bruin leer gehulde caddy met tas en stokken (fig.3) als beschreven in IJdelheid der ijdelheden uit 1917 van Jeanne Reyneke van Stuwe: "Zij lachten beiden, terwijl zij naar het uitgestrekte veld gingen, waar eenige van Egmondsche grooms, als caddies dienst doende, stonden te wachten, met de groote leeren zakken, waarin de golf-clubs: de drivers, de bulgers, de niblicks, de putters,

de spoons, de mashies, de lofters, de brassies, de cleeks, en hoe de bij het golf onmisbare instrumenten nog meer mogen heeten."

Mevrouw Odette Kramp-Goossens en haar man Robin Kramp kwamen deze bijzondere caddy op 14 december vorig jaar persoonlijk bij het museum afleveren. Waarvoor wij hen hartelijk danken!

Wist u trouwens, dat er golfbanen zijn, waar menselijke caddies zo schaars zijn, dat men ze heeft vervangen door goat caddies (fig. 4)? De betaling geschiedt met noten, want dat hebben ze graag.



Figuur 4.

Maar goed, het is dus caddy met ie.

