

ACHTTIEN HOLES DOOR DE BAAN GENOMEN

ZIN IN EEN RONDJE GOLF? KIES JE BAAN NIET LICHTVAARDIG, WANT ZE KUNNEN JE VERRASSEN!

Tekst: Ferd Vrijmoed

In vroeger tijden speelde het colfspel zich af tussen huizen en argeloze mensen. Ruiten sneuvelen, hoofden werden ingedeukt en van FORE! had men nog niet gehoord. "Weg, de stad uit!" zei men dus en Brussel vaardigde in 1360 het eerste verbod uit: "Wie met coluen tsolt, es om twintich scell oft op hare ouerste cleet"

Men speelde buiten de stad verder, maar je kon nog niet echt spreken van een golfbaan. Daarvoor moet je bij de Schotten zijn. De oudste, nog bestaande, Schotse golfbaan is de Musselburgh Links baan, die in 1672 voor het eerst wordt genoemd, maar vrijwel zeker nog ouder is. De baan telde aanvankelijk 7 holes en werd in 1870 een 9-holes baan. De beroemdste baan is 'The Old Course' van St. Andrews. De baan werd op 14 mei 1754 geopend. In een handvest van 1552 staat al wel dat golfers het recht hebben om het stuk land aan de kust te gebruiken voor het golfspel, maar pas na de oprichting werd door de heren van St. Andrews bepaald dat golf altijd over 18 holes moet worden gespeeld. The Old Course, die 22 holes telde werd ingekort naar 18 holes, maar vaak konden maar 16 holes worden gespeeld, omdat hole 1 en hole 18 bij vloed onder water stonden. Het risico dat je bij een 'links'baan kan lopen (fig. 1). Op St. Andrews heeft men daar medio 19e eeuw wat aan gedaan.



Figuur 1

Een linksbaan is dus geen baan, die links ligt, maar een baan aan zee, waar wind

en golven vrij spel hebben, ook wel duinenbaan genoemd. Gekenmerkt door diepe potbunkers en minder diepe grasbunkers. Een echte Nederlandse links-baan vinden we in Domburg, 9 holes out en dezelfde 9 holes in.

Naast linksbanen kennen we bosbanen, waar de wind minder vat heeft op de bal, maar van alle kanten kan komen en waar de fairways smal zijn en het lijkt of de bomen oversteken nadat je hebt afgeslagen (fig. 2). De Herkenbosche is er zo een.



Figuur 2

Neem je de wijk naar heidebanen – er is in Nederland zelfs een heidebaan waar de fairways er geen

gras over laten groeien (de Ullerberg) – dan is de omgeving prachtig, maar je bal verstopt zich vaak onder de bloeiende heide (fig. 3).



Figuur 3

Zandbanen bestaan ook, maar dan lijkt het alsof je alleen maar uit bunkers staat te slaan. Die van Aruba kennen we, maar ook ideaal als je op vakantie op Bonaire bent, al heb ik het niet zo op bunkers. Toch is Piedra So (dit betekent in het Papiamentu 'alleen stenen') zeer gewild (fig. 4). Opteeën op een ezelkeutel en uitholen in een autoband.



Figuur 4

En wat te denken van Hell's Half Acre. Te vinden in de Pine Valley Course in New Jersey. Het is met een lengte van 534,9 meter de grootste bunker ter wereld.

Nee, dan polderbanen. Lekker vlak, weidse uitzichten en veel gras. Maar verdorie, overal vijvers en sloten, die je altijd pas ná je slag ziet (fig. 5).

Figuur 5

De Zaanse is zo'n polderbaan en best leuk om te spelen



En de fraaie, schitterend onderhouden, prachtig aangelegde parkbanen? Kennen die al die hinderlijke hindernissen niet? Zijn dat wellicht de ideale banen voor een ontspannen rondje golf (fig. 6)?



Figuur 6

Ik moet u teleurstellen, ook op parkbanen liggen wel bunkers op de loer en kom je soms

prachtige waterpartijen tegen, die niet alleen voor het mooi blijken te zijn aangelegd.

Niet uitdagend genoeg?

Dan gaan we toch naar de noordelijkste golfclub ter wereld en we strijken bij 50 graden onder nul neer bij de ummannaq Quasuitsap in Groenland, waar we met oranje ballen 9 holes spelen over witte ijsvelden (fig. 7).

Deze baan is onder invloed van het weer nooit dezelfde.

Figuur 7

Te koud? Oke, dan zoeken we toch warmer oorden op. We gaan naar Furnace Creek Golf Course in California, ook wel de Devil's golf course genoemd. Dit is de laagste 65,2272 (214 voet) onder zeeniveau en ook heetste baan ter wereld. De temperatuur loopt in



Death Valley met gemak op tot 55 graden Celsius.

Goed, iets minder heet, maar wel warm dan. Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Eerst 18 holes spelen op de Legend Golf & Safari Resort in Sterkrivier in de regio

Limpopo voor maar 690 Rand, nog geen 34 euro. Elke hole is door een andere legendarische golfer aangelegd. Het is met 7744 meter de op één na langste baan ter wereld. Maar de 19e hole is hier geen verkoelend drankje. Je kunt je nu opmaken voor 'the Extreme 19th'. Een par 3 met een hoogteverschil van 400 meter. Je gaat eerst met een helikopter naar de tee. Die ligt namelijk op een hoge steile klif van de Hanglip berg. Vandaar zie je in de diepte Afrika liggen. Dat is de green (fig.8).



Figuur 8

Het is de langste par 3 die ik ken, namelijk 361 meter. Je moet iets bijbetalen, maar je krijgt daarvoor vier ballen. Sla je een hole in one, dan

ontvang je 1 miljoen dollar. Om deze hole te spelen hoef je niet eerst de 18 holes daarvoor te spelen. De langste baan ligt in China en meet 7812 meter, de afstanden tussen de holes niet meegerekend. De Jade Dragon Snow Mountain Golf Club ligt op 3100 meter boven zeeniveau en je krijgt zuurstofflessen mee in je buggy. Toch ligt die van de Tuctu Golfclub in Morococha in Peru hoger, 4369 m boven zeeniveau.

Heb je de tijd, dan kun je voor 78 dollar terecht op de Nullarbor Links in Australië. De 18 holes zijn aangelegd langs de Eyre Highway en lopen van Zuid-Australië naar West-Australië over een afstand van 1365 kilometer (fig. 9). De gemiddelde afstand tussen de holes is 66 kilometer en je kan je ronde in drie dagen afleggen. Als je een beetje doorrijdt tenminste.

Als je alle holes hebt gespeeld krijg je uiteraard een certificaat als bewijs.



Figuur 9

De langste aaneengesloten golfbaan is The International

in Bolton Massachusetts met een par van 77. De baan heeft met een green van 2600 m2 tevens de grootste green ter wereld. De baan heeft echter niet de langste hole. Dat is een par 7 van de Sano Golfbaan van Satsuki Golf Club in Japan. Die hole is 831 meter.

Het gevaar trotseren kan ook. Op de Skukuza Golf Course, gelegen in het Krugerpark en niet afgeschermd door hekken (fig. 10).



Veel golfplezier!

Figuur 10

**NEDERLANDS
GOLF
MUSEUM**

WORDT VRIEND

Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed met onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd. Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.

LANDGOED GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN | WWW.GOLFMUSEUM.NL